

De slag aan de IJzer



De sluizen gaan open



Het duurt niet lang of het water overstroomt de IJzervlakte.



- ❁ De loopgraven worden alsmaar verder en beter uitgebouwd in verschillende linies. Meerdere posten worden aangelegd: waarnemingsposten, wachtposten, luisterposten ... Er ontstaat ook een ondergronds complex van gangen.
- ❁ Het leven is er heel hard. Slechte hygiëne, te weinig voedsel, ongedierte, kou, uitputting ... zorgen ervoor dat talloze soldaten sterven aan een ziekte.
- ❁ De soldaten blijven enkele dagen of weken vooraan in de gevaarlijkste loopgraven. Daarna worden ze afgelost. Ze mogen dan even uitrusten in dorpen veilig ver weg achter het front.



- 🌸 Na een aantal mislukte pogingen slaagt het plan uiteindelijk. Met de hulp van schipper Geeraert worden er verschillende sluisdeuren gedurende een aantal dagen op gepaste tijden opengezet.
- 🌸 De IJzervlakte staat onder water. Het front komt helemaal vast te zitten. Vele Duitse soldaten raken ingesloten, verdrinken of worden neergeschoten. De troepen worden gedwongen om zich in te graven in diepe en brede greppels. Zo ontstaan de 'loopgraven'.
- 🌸 Gedurende de hele oorlog zullen speciale troepen ervoor zorgen dat het water in de IJzervlakte blijft staan.

Een dag in de loopgraaf

